

Sint Barbara (oud beeld)

Tot aan de verwoesting 23 november 1944 stond rechts in het schip tegen een pilaar het oude Barbarabeeld. Het is waarschijnlijk verloren gegaan tijdens de verwoesting.



Barbara was dochter van een rijke heiden, Dioscusus genaamd, uit Nicomedië in Klein Azië. Om haar tegen ongewenste invloeden te beschermen sloot hij haar op in een toren. Desondanks werd Barbara bekeerd tot het Christendom. Haar vader ontdekte dit toen Barbara vroeg om een derde venster in de toren aan te brengen, ter eren van de Heilige Drie-Eenheid. Hij liet haar folteren om haar tot geloofsafval te dwingen. Toen dat niet lukte onthoofdde hij zijn dochter. Meteen daarna werd hij zelf gedood door een bliksemschicht. Barbara wordt meestal afgebeeld als martelares met kroon, palmtak, pauwenveer, een zwaard en een toren met drie vensters. Heel vaak heeft zij een ciborie in de hand. Ze is beschermster tegen brand en bliksem. Men roept haar vaak aan om niet een onvoorziene dood te sterven zonder de sacramenten. Barbara is de patrones van allerlei gevaarlijke beroepen zoals bergbouwers, tunnelgravers, militairen, mijnwerkers en brandweerlieden.

Haar naamdag is 4 december. Ze is waarschijnlijk gestorven omstreeks het jaar 306.



Foto links dateert 1916 en rechts augustus 1944.

Op beide foto's is ook het torentje met de vensters te zien