

Vorster Kermis in vroegere tijden

Van oorsprong is de kermis een jaarmarkt ter gelegenheid van de wijdingsdag van de parochiekerk. Kermis komt van kerke-misse en werd enige dagen gevierd. In vele dorpen ging de kermis op zondag gepaard met een processie. De kermis was een van de weinige uitgaansmogelijkheden in het dorp.

In de week voor de kermis werd alles in en rondom het huis netjes gemaakt. Het huis werd grondig schoongemaakt, er werd geveegd en geharkt, de tuin geschoffeld en de heggen gesnoeid. Zondagmorgen vroeg op voor het verzorgen van het vee. Moeder en de oudste meisjes gingen meestal naar de vroegmis, want er moest nog van alles klaargemaakt worden voor de kermisgasten. Die aan de processie route woonden maakten ook een altaartje in de deuropening met een H.Hartbeeld of Mariabeeld en legden een bloementapijt aan op straat. Vader en de zoons gingen naar de hoogmis. Na de lange preek van de pastoor, met aansluitend de processie door het dorp, gingen de meeste naar de plaatselijke café's. Rond de middag arriveerden de gasten en familie. Na het uitgebreide kermis eten van rundvlees soep met beschuit, aardappelen met rundvlees en groenten en als nagerecht rijstepap met zwarte pruimen. De vrouwen begonnen met de afwas en voor de mannen was er een sigaar een borrel. Na de afwas gingen de mannen naar de landerijen hoe de gewassen van de gastheer er bijstonden en de vrouwen gingen naar de moestuin en de kippen. Daarna trok men met de kinderen naar het kermisplein in het dorp. In vroegere tijden stonden er maar enkele attracties het zoals het "Perdjespeul" van Verstappen, een wip, rups, botsauto's, een viskraam en de snoepkraam van Camps uit Horst. Na het bezoek aan de kermis was er thuis weer een uitgebreide koffietafel met "pruumskesweg, kleuntjesweg, metwaorst, schink en perdsvleis. Na het eten ging het bezoek naar huis en de jongelui gingen dan naar de danszaal of café. In de zaal of tent kon tot 9.00 uur gedanst worden, de café's waren open tot twaalf uur. Na sluitingstijd gingen de jongelui bij een van hun vrienden nog een hapje eten. Op de maandagmorgen en dinsdagmorgen was er veelal matinee voor het hele gezin van elf tot een. De muziek werd verzorgd door een orkest of de plaatselijke blaaskapel. Het was er meestal heel gezellig. s'Avonds was er weer bal in de zaal of tent. In vroegere tijden moest voor elke dans 3 cent betaalt worden. De kermis was een van de weinige gelegenheden om aan een partner te komen. Op het vroegere schoolpaadje tussen de Kuper en d'n Ingel was het op deze avonden druk met vrijende paartjes. De Vorster kermis op de 2^e zondag van juli met attracties op het dorpsplein is enkele jaren weggeweest en keert dit jaar in iets andere vorm terug door de inzet van een groep jongelui.

