

## ALLERHEILIGEN

## ALLERZIELEN

**Allerheiligen**, 1 november, is het grote kerkelijke herfstfeest waarop alle heiligen en martelaren worden geëerd. In vroegere tijden werd het op de zondag na Pinksteren gevierd. In 837 riep Paus Gregorius IV de eerste novemberdag uit als gedenkdag. In vele landen is dit een vrije dag, in Nederland is deze vrije dag in 1960 afgeschaft. De oogst is binnen, de bladeren vallen, de dagen korten. Vroeger was het een zondag door de week, later is de herdenkingen van alle heiligen of martelaren verschoven naar de zondag er het dichtste bij. Allerheiligen is de eerste dag voor de overjas en de gebreide sokken. In deze tijd begint het winterwerk weer. De schoenen worden in de traan gezet tot Pasen en men loopt op klompen. Er wordt begonnen met dorsen, vlas bewerken, spinnen, mandenvlechten, weven en met het onderhouden van huis, stal, schuur, gereedschap, brandhout kappen enz.



**Allerzielen**, 2 november, is een dag van gebed voor allen die uit het leven zijn heengegaan. Daarbij hoort ook een bezoek aan het kerkhof, een traditie die tot op de dag van vandaag wordt voortgezet. De doden worden herdacht en de graven op het kerkhof verzorgd. Er worden weer nieuwe struikjes of witte chrysanten geplant. Vroeger werden er ook nog twee bosjes stro in kruisvorm op het graf gelegd. Tijdens het Allerzielenlof worden de namen van de overledenen van het afgelopen jaar genoemd en na afloop trekt men naar de graven van de

gestorven familieleden. Na het Lof worden ook de kruisjes van de afgelopen jaar overleden parochianen aan de nabestaanden overhandigd. 's Avonds werden er kaarsen aangestoken.

### Gedenkteken.

Op het kerkhof te Broekhuizen vorst staat sinds enkele jaren een gedenkteken “**Stil Verdriet**”. Voor allen die wij zo lief hadden en zo missen. Het is een gedenkplek voor iedereen die waar dan ook een dierbare heeft verloren en behoefte heeft aan een plek om te rouwen of een bloemetje te leggen.

