

VAKANTIETIP

Velen van ons bezoeken tijdens onze vakantie graag kerken, om te genieten van hun kunst en cultuur. Zo bezoeken vakantiegangers in onze streken weer kerken en kapellen hier. Dingen waar wij soms aan voorbijlopen, niet meer zien. Religieus of Spiritueel toerisme is in.

Misschien als vakantietip wil ik u meegeven wees eens een religieus of spiritueel toerist in onze eigen gemeente. We hebben verschillende pareltjes liggen. Naast de verschillende kruisen en kapellen die we kennen en een aantal open kerken, wil ik u graag meenemen naar een paar voor mij bijzonder plekken in onze gemeente.

Natuurlijk de meest bekende plaats van religieus toerisme in onze gemeente is natuurlijk Klein Lourdes Tienray. Dit jaar al weer 140 jaar deze eretitel, maar al een bedevaartsplaats vanaf 1440 van de Troosteres der Bedrukten. Hopelijk bent u al eens in de kerk geweest. Maar ga eens terug en bekijk dan ook eens al het werk van Charles Eijck, de bekende Limburgse kunstenaar. Ga dan verder naar buiten naar het Kruiswegpark, deze is opgeknapt met medewerking van verschillende lokale kunstenaars. Dit kruiswegpark ligt schitterend aan de Molenbeek, het brengt je vanzelf tot rust en bezinning. Aan diezelfde Molenbeek ligt in Meerlo, misschien wel op een van de meest mooie plekjes van onze gemeente een onbekend pareltje, de St. Goar kapel. Ieder jaar vieren we hier op 6 juli of de zondag erna een openluchtmis. Schitterend zo onder de bomen, met muziek van de fanfare, en de kabbelende beek op de achtergrond.

Van totaal andere orde is de Mgr. Schraven kapel in Broekhuizenvorst. Dit jaar is het 80 jaar geleden dat hij is vermoord voor de bescherming van vrouwen. In deze kapel is door de kunstenaar Jan Haen een bijzondere schildering gemaakt met behulp van vele mensen. En wandel dan ook het Schraven pad in Lottum waar u meer leert over deze toekomstige heilige. Tenslotte wil ik u meenemen naar de Houthuizer kapel in Lottum. Voor vele wandelaars en fietsers een rustpunt.

Deze kapel is overdag geopend en velen vinden dan hun weg ernaar toe om een kaarsje aan te maken.

Vakantie is ook tot rust komen, juist deze plekken helpen u om te komen tot bezinning, tot komen bij je zelf. En als dat lukt dan heb je echt vakantie.