

T R A D I T I E E I E R E N

Tradities zijn belangrijk in een gemeenschap. Die moeten we zo veel mogelijk vasthouden. Maar wel in de juiste context.

Vroeger gingen de misdienaars in Broekhuizen op paaszaterdag langs de deur met de ratelaar om eieren op te halen. Dit was de beloning voor het veelvuldige helpen tijdens de missen in de kerk door het jaar. En tevens werd aangekondigd dat de klokken weer gingen luiden.

Ik heb Louis Pennings (zaliger) vaak horen zeggen dat dan de eieren aan het einde van de tocht verdeeld werden door de koster.

Dit gebeurde in het eierbuske bij de huidige Oude Vonkelweg op de Stokt.

Daar was het eieren verzamelen voor bedoeld. Voor de misdienaars.

Deze traditie hebben we met gemak verwisseld voor het eieren en geld verzamelen voor de gehele schooljeugd. De jongens met Pasen en dan later ook nog maar de meisjes met Pinksteren.

Dit is geen traditie. Ja, het wordt traditie als je maar lang genoeg doorgaat en de essentie niet meer verteld. En als je eieren geeft in plaats van geld, kijken sommigen je schuin aan: wat moeten we nou hier mee??

Er is nog een traditie die daar wel bij aansluit; dat is de paasviering en alles daar omheen.

Weten de kinderen nog waar deze eierroute eigenlijk uit ontstaan is? Ik denk het niet.

Als je de traditie van de paasviering afschaft, moet je consequent zijn en wat er omheen zit ook weg doen. En dat is met de ratel rondgaan en eieren ophalen. Misdienaars zijn er niet meer in ons dorp, dus het ratelen langs de deur kan dan ook weg.

Dan is er een echte traditie weg, maar dat is beter dan een gemaakte traditie in stand houden.

Jan Huys