

## **Monumentale kerk herrijst compleet met toren 7 oktober 1949.** **Een teken van overwinning.** (krantenartikel).

De dagen dat Broekhuizenvorst zijn godsdienstige plechtigheden moet houden in een tot noodkerk ingerichte café – zaal, zijn geteld. Het vernietigingswerk van de Duitsers zijn weldra ongedaan gemaakt. Nadat de firma Nelissen in december vorig jaar met het herstelwerk was begonnen nadert de oude uit circa 1250 daterende kerk nu snel het stadium van het definitieve herstel. De oorspronkelijke bedoeling om het kerkgebouw reeds met Allerheiligen in te zegenen strandde op het niet op tijd gereed komen van de ramen. Maar op 8 december zal het dan zover zijn en vermoedelijk zal Vader Bisschop zijn co-adjutor Mgr. A. Hanssen, die immers een zoon van de parochie Broekhuizenvorst is, wel aanwijzen om de plechtige inzegening te verrichten.



Met grote aandacht heeft de Rijksdienst voor Monumentenzorg erover gewaakt, dat de kerk tot in de kleinste details weer in zijn vroegere staat werd hersteld. De pogingen die sommigen wilden doen om de kerk uit de typische omwalling vrij te maken, werden terstond met een veto van deze instantie getroffen. En inderdaad, het monumentale karakter van deze kerk en de wijze waarop hij tussen de huizen van het dorp is ingebouwd, zouden ieders inbreuk op de historische gegroeide verhoudingen tot een schennis maken van wat nu tot 't typische dorpschoon gerekend mag worden. Wel heeft men de gelegenheid gebruikt om het gebouw te verstevigen zonder dat aan de historische vormen geweld werd aangedaan. Er is onder het dak een betonnen ringbalk aangelegd, terwijl betonnen dwarsbalken verder de bedekking schragen. De Vorster parochianen mogen hun verre voorvaders dankbaar zijn, dat deze met zoveel toewijding en offers een mooi Godshuis hebben willen bouwen, zodat Monumentenzorg anno 1949 er veel voor over had om het gebouw weer in zijn oorspronkelijke staat te herstellen. Het leeuwendeel van de fl. 240.000,- aan herstelkosten zal door het Rijk gedragen worden, maar desondanks blijft er voor de pastoor nog altijd de taak over een bedrag van ruim fl. 50.000,- bijeen te brengen. Maar met het voorbeeld van de voorvaders voor ogen die ook niet gearzeld hebben een werkelijk offer te brengen, lijkt het ook geen twijfel dat ook de tegenwoordige Broekhuizenvorsters zijn zorgen in deze aanzienlijk zullen verlichten.

Herrezen baken.

De Duitse klokkenrovers lieten de klokken van Vorst niet ongemoeid. De twee grootsten werden weggevoerd, terwijl de kleinste bleef hangen. Groot was de vreugde toen de klokken uit de 12<sup>e</sup> en 14<sup>e</sup> eeuw en reeds honderden jaren lang hun stem over het dorp hadden laten klinken, terugkeerden. Nu de toren is hersteld zullen de klokken spoedig opgehangen worden. De toren van Broekhuizenvorst is een der eersten, die weer in onze streek verrijst en vormt met zijn 47 meter hoogte nu reeds weer een baken tot in de wijde omgeving.

Toch veranderingen.

De pastoor koesterde wel plannen het interieur te veranderen. Zijn ideaal is om de ramen, die thans werden aangebracht in de toekomst te vervangen door gebrandschilderde ramen, overeenkomstig het streven dat in verschillende kerkgebouwen wordt uitgewerkt. Men verlangt niet meer terug naar de soms al te bonte muurschilderingen in de kerken, maar geeft de voorkeur aan de sfeervolle werking van het licht, zoals dit door gebrandschilderde ramen naar binnen valt. En dan de hoop ook de toestemming van Rome te krijgen de kerk weer naar de Salvator Mundi, de redder der wereld, te dopen zoals deze tot 1800 heeft geheten.